

## **Is het protocol een beetje "voorbijgestreefd"?**

De samenleving evolueert altijd snel, dat is zo. De gevestigde orde wordt regelmatig in vraag gesteld en de huidige hiërarchie wordt openlijk aangevochten... Lopen de protocolregels in dat geval geen risico om pure "folklore" te worden?

Helemaal niet! Het protocol verandert mee met de samenleving: de opeenvolgende herzieningen van de Grondwet, de Staatshervormingen, de veranderingen in het machtslandschap brengen telkens een verandering van de protocolregels met zich mee! Deze regels zijn niet rotsvast; ze staan open voor verandering.

In 2009 nemen de ordetekens, nationale symbolen, hymnen en vlaggen nog steeds een belangrijke plaats in in het hart van een groot deel van de bevolking. Het Protocol is verre van voorbijgestreefd!